

HÖRNSTENEN

4/2019

TEOLOGISKA INSTITUTET I FINLAND
HÖRNSTENEN ÄR KRISTUS JESUS SJÄLV (EF 2:20)

| KOMPROMISS?

HUR KAN OLIKATÄNKANDE RYMMAS I
SAMMA KYRKA?

| VAR KRITISK



En kompromiss?

Där det finns vilja och möjlighet till kompromisser, där undviks och löses många dispyter och samexistens möjliggörs. Det finns behov av kompromisser också inom församling och kyrka. Kompromisser var således ett av samtalsämnen när STI samlades till säsongöppning i september för att diskutera frågan om hur vitt skilda människor skall rymmas inom en och samma kyrka.

Svårare är kanske ändå att veta i vilka frågor som kyrkan kan eller bör kompromissa. Kanske någon säger att man inte kan kompromissa i lärofrågor. En annan kanske säger att man inte får kompromissa när det gäller frälsningsfrågor; att man kan förhandla fram och söka en lösning som placerar sig någonstans mitt emellan dessa ytterligheter, som passar in i den tidsålder vi lever i och som tillfredställer möjligast många när det gäller etik – alltså det som handlar om vad som är rätt och vad som är fel. Eller att man kan kompromissa i sådana frågor som inte rör vår frälsning.

Knappast finns det någon som anser att man kan kompromissa i vilket som helst etiskt spörsmål. Att man exempelvis skulle ha rätt att stjäla eller vara otrogen ibland, bara det inte sker för ofta. Var skulle en sådan gräns dras? Är det vi som skall avgöra att vi kan kompromissa i en del fall men inte i andra – även om Bibeln ger klara besked och inget utrymme för att kompromissa? Ställer vi oss inte ovanför Bibeln om vi gör på det sättet? Handlar det här om det som Paulus varnar för, nämligen att vi anpassar oss efter denna världen? Tanken på att kompromissa i frågor som inte rör frälsningen är problematisk. Vilka är

nämligen de frågor som rör frälsningen? De frågor som uppenbarar Guds vilja för oss – är inte även de frälsningsfrågor? Jag tappar lätt bort frälsningen om jag inte bryr mig om vad Gud befäller eller förbjuder eller om jag anser att jag kan göra det helt och hållet motsatta och lever därefter. Så lär oss den lutherska tron.

Den svåra, men likväl rätta vägen är denna: Man kan och bör kompromissa i de frågor som Bibeln inte tar ställning till, eller om vilka Bibeln lär oss att vi kan tänka och agera på olika sätt. I dessa frågor borde vi vara mer villiga till flexibilitet än vad vi ofta är. I de frågor där Bibeln har en tydlig ståndpunkt och i vilka Bibeln förutsätter att vi tror och agerar på ett visst sätt, bör vi hålla fast vid Bibelns undervisning. Om Bibeln kallar något för synd, bör vi inte intala oss att det inte är det med motiveringen att det har med etiken att göra. När vi frågar efter Bibelns ståndpunkt bör vi minnas följande principer: Som kristna läser vi Bibeln utifrån Jesu och hans apostlars undervisning i Nya testamentet. Nu gäller det nya förbundet, inte längre det gamla.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland väljer nytt kyrkomöte i februari. Det mest centrala temat i valet kommer att vara huruvida det nya kyrkomötet skall bestämma att kyrkan skall viga även samkönade till äktenskap. Det kommer att föreslås, att man borde gå in för en kompromiss. Det är dock svårt att komma på hur den kompromissen skulle se ut. Bibelns undervisning i denna fråga är klar, och den borde man slå vakt om.

JARI RANKINEN

30.9.2019 (Övers. JAKOB DAHBACKA)

MYCKET UNDERVISNING I HÖST

STI:s terminsstart hölls onsdagen den 4.9. Det var utförsäljning av många billiga böcker, pizza-buffet och diskussion om hur olika fraktioner och åsikter ryms i samma kyrka.

Under hösten erbjuder STI mångsidig undervisning inom teologins olika områden: föreläsningar, kurser, diskussioner och eftermiddagsträffar. Här ett axplock på teman som behandlas under hösten: *Vad berättar arkeologin om händelserna i Första kungaboken? *Trodde Paulus i enlighet med den niceanska trosbekännelsen? *Är islams Allah densamme som kristendomens Gud? *Vilka var kyrkomödrarna och hurudan var deras teologi? *Vad kan vi veta om Saul, David och Salomo? *Hur är politik och religion inflätade i varandra i Nordamerika? *Vilken kyrka eller vilket kristet samfund har en framtid? Välkommen!

Höstens hela program finns på STI:s hemsida - www.sti.fi Nästan utan undantag kan föreläsningarna också följas via videolänk på STI:s hemsida.

15 EURO

STI:s utgifter enligt detta års budget är i medeltal 28.935 euro per månad. Årets sista månader är i allmänhet ekonomiskt svåra för STI.

STI har lite över 2.000 understödande medlemmar. Om 2.000 personer skulle ge 15 euro var, skulle en månads utgifter kunna täckas med dessa donationer. Detta skulle vara till väldigt stor hjälp för STI.

Många av STI:s understödjare donerar mycket mera. Stort tack för detta! Skulle du kunna tänka dig att ge en extra 15 euros donation till STI? Stort tack till dig om detta är möjligt. Också andra än understödjande medlemmar kan förstås delta i denna insamling.

Inbetalningar kan göras till någotdera av STI:s konton: FI74 8000 1100 5642 45 (Danske Bank) eller FI66 1555 3000 1169 14 (Nordea). Har du en personlig referensnummer kan du använda den, i annat fall skriv som meddelande: ”15 euro till STI”.

VINSTER DRAGNA

I föregående nummer av Hörnstenen stod det att bland dem som ger en donation till STI under tidsperioden 20.5-2.8 utlottas tre vinster: sex 120 euros presentkort vilka kan användas till önskad kurs i Kansanlähetysoipisto (Folkmissionens folkhögskola i Ryttylä), SLEY:s evangeliska folkhögskola i Karkku eller Finska Bibelinstitutet.

Vinnarna är dragna, var och en av dem får två presentkort och vinnarna har underrättats om vinsterna. Våra varmaste gratulationer! Och ett varmt tack till alla som givit en gåva!

(ÖVERS. TOMAS KLEMETS)

Hur kan olikatänkande rymmas i samma kyrka?

Då TIFs hösttermin inleddes den 4.9 hölls en diskussion gällande kyrkans enhet samt frågor som varför och hur man borde eftersträva denna. Diskussionsdeltagare var biskop Teemu Laajasalo, domkapitlets prästassessor kyrkoherde Kaisa Huhtala, kyrkomötesdelegaten kyrkoherde Jouni Turtiainen samt verksamhetsledaren för Suomen Raamattuopisto Lauri Vartiainen.



TILLSAMMANS- VARFÖR OCH HUR?

Debattörerna var eniga om att all slags splittring borde undvikas. Som viktigaste skäl för att värna om enheten nämndes Jesu bön – att de alla må vara ett – samt det tillhörande löftet ” för att världen skall tro att du (Gud) har sänt mej (Jesus)” (Joh 17:21)

- Enhet borde eftersträvas mellan alla kristna kyrkor. Ett gemensamt vittnesbörd är mer övertygande utåt, sade Kaisa Huhtala.

Lauri Vartiainen påminde om att splittring vanligen leder till nya splittringar. Enligt Teemu Laajasalo vore det en väldig förlust om tex väckelserörelserna skulle lämna kyrkan.

- Kyrkan är inte en organisation utan en levande organism, där var och

en har en plats och en uppgift, preciserade biskopen.

- Av Kristi kropp kan man inte lösgöra en enda lem utan att sarga hela kroppen, sade Jouni Turtiainen.

Att bevara enheten är enligt debattörerna möjligt genom att man ger rum för varandra, ber tillsammans och talar väl om varandra. Den i den offentliga debatten framkastade personförsamlingsmodellen fick inte mycket understöd. I en personförsamling bestäms hemförsamlingen inte enligt boendeorten utan genom personens eget val.

- ”Pga församlingsorganisationernas tungroddhet vore en sådan reform mycket svår att genomföra. Jag håller det för en lättare lösning som består av fungerande gudstjänstgemenskaper inom lokal-församlingarna” konstaterade Turtiainen.

Vartiainen förhöll sej mera positivt än de övriga till personförsamlingsmodellen.

- ”I Englands anglikanska kyrka

ALL SLAGS SPLITTRING
BORDE UNDVIKAS.

har personförsamlingar fungerat väl. Jag tror att församlingarnas tungroddhet skrämmer bort människor, eftersom de längtar efter gemenskaper” sade han.

ENIGHET INNEBÄR ATT MAN KOMPROMISSAR

I diskussionen talade man om enighet och om enhetens gränser. Enligt Jouni Turtiainen tolkas enighet ofta som åsiktsenhet, vilket det inte är.

- Enighet betyder att man kompromissar. Det är omöjligt att vara helt av samma åsikt med någon annan än med sej själv. I äktenskapet blir det lätt skilsmässa om makarna inte är beredda att kompromissa. Detsamma gäller i kyrkan. Kärleken är det band som håller ihop enigheten, sade kyrkoherden.

Enligt Turtiainen är de etiska frågorna eller tex ämbetsfrågan sådant som man kan komma överens om. När det däremot gäller kärnfrågor, som tex frälsningen, bör det vara samsyn. Av diskussionsdeltagarna förhöll sej Vartiainen reserverat till att man delar upp frågorna i lärofrågor och etiska frågor .

- Enighet är enighet om trons innehåll. Jag tror inte att man så kraftigt kan skilja åt lära och etik från varandra, menade han.

HÄNSYNSÖS MAKTUTÖVNING?

I diskussionen togs också ämbetsfrågan upp. Kyrkoherdarna poängterade att det borde ges utrymme för dem som har den traditionella ämbetssynen. Biskopen ansåg ifråga om ämbetssynen att

enighet borde råda där.

- Ämbetet hör till sakraments-teologin. Ordet och sakramenten är kännetecken för kyrkan. Teemu Laajasalo menade att det är en allvarlig sak, om en del av kyrkans medlemmar inte anser att sakrament, förrättade av en kvinna, är giltiga.

- Endast en del av kyrkans konservativa anser att ett sakrament, förrättat av en kvinna, är ogiltigt. I denna fråga borde samvetsfrihet tillåtas, kommenterade Kaisa Huhtala.

- Att ordna mässor utan kvinnliga präster kan man förhindra genom att hänvisa till jämlikhet, men jag anser att detta är klumpig och hänsynslös maktutövning, betonade Jouni Turtiainen.

Laajasalo påminde om att gammaltestadismen har lyckats mycket väl att navigera inom kyrkan trots sina läromässiga avvikelser från kyrkans linje. Fastän rörelsen inte godkänner kvinnliga präster, har dess präster samarbetat med kvinnliga präster. Enligt somligas åsikt är detta dock en inkonsekvent lösning.

TEXT OCH BILD: KAROLIINA
RAUHIO-POKKA
(ÖVERS. ULF EMELEUS)

ENIGHET ÄR ENIGHET OM
TRONS INNEHÅLL.

Var kritisk

Jyrki Knuutila, professor i praktisk teologi, har tjänstgjort vid Helsingfors teologiska fakultet under nästan 40 år – som assistent, lektor och från 2012 som professor. Under den tiden har det inträffat stora förändringar. Han säger att vi lever i vårt livs brytnings-tid och att det är svårt att förutsäga slutresultatet.

Jyrki Knuutila talar om de förändringar som sker i vårt samhälle:

– Tidigare var Finland en stat som var starkt knuten till en luthersk kristendomsuppfattning. Förändringen inträffade på 1990-talet. I lagstiftningen infördes förändringar som försvagade kyrkans och kristendomens ställning och auktoritet. Nuförtiden kan den allmänna opinionen, politiska beslutsfattare och rättsväsendet ställa kyrkan till svars och fråga med vilken rätt kyrkans biskopar tolkar och utlägger kyrkans lära och handlar i enlighet med den om den står i konflikt med landets lag.

Professorn nämner ett exempel: Hur ska man förhålla sig till att biskoparna inte tillåter vigsel av samkönade par i kyrkan. I efterkrigstidens Finland och under flera decennier därefter hade det varit svårt att föreställa sig en liknande inställning. Jyrki Knuutila sörjer över att kyrkan förefaller att ge efter för påtryckning och förlorar därmed sitt andliga inflytande.

– Vi kunde ta lärdom av den romerska kyrkan. Den handlar ofta tvär- tom. Men visst har den också starkare muskler.



KYRKAN ÄR INTE LÄNGRE NÄRVARANDE

Jyrki Knuutila berättar om den förändring som har skett bland teologiestuderande under hans karriär.

– När jag själv inledde mina teologiska studier på 1970-talet kom många studerande från väckelserörelserna, i synnerhet från den femte väckelsen och många studenter hade vuxit upp i församlingarnas ungdomsverksamhet och en församlingsungdom hade en stark identitet.

Nu saknar många studerande helt och hållet kontakten med kyrkan, med församlingen, dess organisationer och rörelser.

– För en studerande kan kyrkoåret vara en fullständigt främmande tanke. Det som studerande önskar fördjupa sig i inom den praktiska teologin är ofta annorlunda än tidigare. Förr önskade man skriva sin gradu om sådant som berör kyrkan och tron, nu är många intresserade av individen och hans problem, eller av sina egna problem som man önskar finna hjälp för.

Teologiska studier vid universi-

tetet och att därefter tjäna kyrkan var ännu på 1980-talet den vanligaste tanken för en teologiestuderande.

– Nu säger många student ännu medan han arbetar med sin grad att han inte önskar eller har för avsikt att arbeta inom kyrkan. Men när han blir färdig och inte hittar något arbete på annat håll blir följden att han ändå blir pastor i kyrkan.

Professorn grubblar över huruvida kyrkan på det sättet får goda pastorer.

– Den evangelisk-lutherska kyrkan är inte längre närvarande i fakulteten liksom tidigare. Det gäller också kristendomen. Kristendomen får inte föras fram utifrån bekännelsen och inom fakulteten ger man också undervisning i islamsk teologi.

FÖRTRÖSTAN PÅ GUD KAN FÖRDJUPAS

Jag frågar Jyrki Knuutila vad han skulle säga till den som kommer för att studera teologi och som önskar arbeta i Guds rikes tjänst. Först och främst skulle han säga: Välkommen! Och han fortsätter:

– Var kritisk. Man har alltid orsak att fråga på vilken grund ett visst påstående bygger och finns det goda motiveringar för en sådan åsikt. I den teologiska forskningen använder man sig av mångsidiga metoder liksom man gör inom andra vetenskaper. Med deras hjälp lär man sig förstå kyrkan, dess tro och liv liksom också förhållandet mellan kyrka och samhälle.

– Studier i teologi kan också fördjupa tron. De kriser som teolo-

DET SOM SÄGS OFFENTLIGT OCH I MEDIERNA KAN VARA LÅNGT FRÅN SANNINGEN.

gisterande möter kan man klara sig ur och de kan på ett bra sätt tvinga till granskning av de egna uppfattningarna. Därefter kan tron bli stärkt. Tilliten till en stor, god och älskande Gud kan fördjupas.

TOPPENTYPER

Jyrki Knuutila planerar att bli pensionerad efter ett och ett halvt år. Redan nu är det möjligt att se tillbaka och berätta vad som har varit bäst i arbetet.

– Det finns toppentyper bland studenterna. Det är fint att få begrunda teologi och märka vad de har insett. Att samarbeta med goda medarbetare har varit ett privilegium. Det har också varit gott att både i Finland och utomlands arbeta tillsammans med kolleger från andra ämnesområden. Många av dem sätter stort värde på teologisk kunskap eftersom de vet att teologin är en nyckel till en förståelse av den europeiska kulturen.

– Jag har fått studera, forska, undervisa och vara elev och det har fördjupat mitt vetande. De har också lärt mig ödmjukhet, sist och slutligen vet jag ganska lite. Det har också varit intressant att ibland få titta in bak maktens kulisser och se att det som sägs offentligt och i medierna kan vara långt från sanningen.

TEXT OCH BILD: JARI RANKINEN
(ÖVERS. STIG-OLOF FERNST-
RÖM)

Förstörelsen av Guds tempel och det nya paradiset

Jesus ansåg att församlingen är ett tempel och talade också om sin egen kropp som Guds tempel. Med hänvisning till detta talade även apostlarna senare om församlingen och även de kristna som ett tempel. Templet avtecknades med bilder av gudsgemenskap, paradiset och härliga trädgårdar. Bakom det hela skymtade ändå uppfattningen om förstörelsen av alla trädgårdar och Guds boplatser.

I evangelierna förkunnar Jesus utifrån Gamla testamentet att templet representerar hela Guds skapelse. Paradiset var det första templet där Gud bodde bland människorna. Tempel i Jerusalem med alla dess symboler blev en mötesplats för den himmelska verkligheten. Där upplevde man Guds storhet genom det mystiska förhänget. Jesus messianska verksamhet syftade till att skapa ett slutgiltigt tempel och att öppna det nya paradiset. Eftersom tempel representerar hela skapelsen, representerar Jesus själv hela mänskligheten.

Synen på templet öppnar upp tre olika perspektiv. Det första handlar om Jesus, det andra om templets förstörelse och det tredje om den yttersta domen.

I STÄLLET FÖR DET
FÖRSTÖRDA TEMPLET
SKALL DET RESAS ETT
NYTT TEMPEL.

JESUS OCH TEMPLET

För det första är Jesus själv enligt Nya testamentet förkroppsligandet av templet, Guds boning på jorden (Joh 2:19-22). Detta perspektiv kan också tillämpas på hans död. När Jesu kropps tempel rivs ner, hänger det ihop med förstörelsen av Jerusalems tempel: "Jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand, och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand." (Mark 14:58). Också templet av stenar skall förstöras. Tempets förstörelse är direkt knutet till Messias offer, död och utplånandet av synden.

När Jesus dog på korset "revs Guds boning bland människorna ner". Vid sidan av denna oerhörda tragedi är det en bisak att det jordiska templet förstördes – vilket skedde i slutet av det första judiska kriget av romarna år 70 e.Kr. Det viktigaste hade skett redan 40 år tidigare.

GAMLA FÖRBUNDET FÖRSTÖRS

Förstörelsen av templet i Jerusalem innebär samtidigt slutet på det gamla förbundet. Templet var inte ett bödens hus för alla folk och inte heller frälsningens centrum. Det hade i stället blivit ett avfallet tempel, rövarnas näste och det tålde att förstöras. Israels arv, Mose lag och hela festpraxis med alla sina offer kom till vägs ände. När Paulus

säger, att Kristus är lagens slut, är tanken bakom att hela det gamla förbundet har förstörts.

Förstörelsen av ”det andra tempel” byggd av judarna som återvände från exilen, gav rum för byggandet av Kristi tempel. Den uppståndne Kristus bygger ett nytt tempel av levande stenar. Denna gemenskap är en försmak av det nya paradiset. Eftersom Kristus som tempel representerar hela skapelsen och mänskligheten, blir han den nya skapelsen. Syndare nyskapas genom den helige Andes gåva. De troende blir den helige Andes tempel.

FÖRSTÖRELSE OCH NY SKAPELSE

Vidgade vyer fortsätter. Enligt Nya testamentet förstörs den första skapelsen, paradiset rester här i världen och Guds första tempelträdgård slutgiltigt. Förstörelsen av Kristi dvs. Herrens tempel på korset förebådar hela världens slutgiltiga förstörelse, Herrens vredes dag. Så blir förstörelsen fröet till det nya.

Kristi uppståndelsekropp är därmed början på församlingen som hans kropp. I stället för det förstörda templet skall det resas ett nytt tempel, ett nytt Jerusalem, en gemenskap av uppståndelsens verklighet. Denna förnyelse och återuppbyggnad skall ske på Herrens dag och efter jordens undergång. Det nya paradiset är åter igen Guds tempel bland en förnyad skapelse.

Uppenbarelseboken berättar att det nya Jerusalem skall sänkas ner från himlen i den nya skapelsen. Det framställs som ett Guds tempel i sin helhet: ”Guds boning bland människorna.”



(Upp 21:3). Sorg och besvär finns inte mer, eftersom Satan har blivit bunden och utkastad ur paradiset och kan därmed inte fresta någon människa där. ”Något tempel såg jag inte i staden”, säger uppenbarelsens Johannes. För Herren Gud är själv stadens tempel.

TEXT: TIMO ESKOLA

BILD: [HTTPS://PIXABAY.COM](https://pixabay.com)

(ÖVERS. TUOMAS ANTTILA)

KRISTUS ÄR LAGENS
SLUT, ÄR TANKEN
BAKOM ATT HELA DET
GAMLA FÖRBUNDET
HAR FÖRSTÖRTS.

Nu har studierna börjat

Jag är en 23-årig helsingforsare.

Jag ansökte senaste vår om att få studera teologi vid Helsingfors universitet. Jag har länge drömt om att få bedriva teologiska studier och när jag beviljades studieplats kände jag stor tacksamhet. Det var teologi som jag ville studera, eftersom jag ville lära mig mer om Bibeln. Jag är också intresserad av kristendomens historia. Mina uppfattningar om teologistudier vid teologiska fakulteten grundade jag på berättelser från de familjemedlemmar som tidigare har studerat teologi.

Det hade gått en tid sedan mina tidigare studier och därför anmälde jag mig till den prepkurs som Teologiska institutet i Finland (STI) ordnade. Från kursen fick jag mycket goda färdigheter inför inträdesprovet. Under omkring en veckas tid gick vi noggrant igenom förhandsmaterialet och jag fick en god uppfattning om vad som var viktigt att lära sig och komma ihåg. Jag rekommenderar varmt prepkursen för alla som ansöker om studieplats för att få studera teologi.

Nu har mina studier påbörjats och det finns ännu många små saker som jag bör vänja mig vid. Det finns många matsalar, föreläsningssalar och byggnader vars plats jag behöver känna till. Jag blev förvånad över hur många av de saker som berör studierna som ska skötas via webben. Som exempel returnerar man alla uppgifter via webben och



hittar också allt tentamensmaterial där.

Jag har märkt att många olika slags människor från olika bakgrund har börjat sina studier vid fakulteten. Jag har en fast tro på Bibelns helighet och äkthet, på Guds existens och Kristi försoningsverk genom vilken vi alla äger frälsning. Jag väntar med intresse på hur bra jag eventuellt ska passa in i skaran av lärare och elever som har så olika infallsvinklar och tankar. Jag tror och vet ändå att det också finns andra studeranden som delar mina övertygelser och att jag inte är ensam. Jag får också förtrösta på att Gud välsignar mina studier och hjälper i dem.

Till all lycka finns det också en plats till vilken jag får komma och dela mina övertygelser och som troende i lugn och ro dricka kaffe och samtala. Den platsen befinner sig på omkring tvåhundra meters avstånd, nämligen STI.

TEXT: PETTERI PUNTILA,
TEOL.STUD.

FOTO: JARI RANKINEN



TUOMAS LUKKARJAINEN

(ÖVERS. TOPIAS TANSKANEN)



Adressen: Kajsaniemigatan 13 A 4. vån.
00100 Helsingfors

Telefon 09 668 9550

E-post: sti@sti.fi
fornamn.efternamn@sti.fi

Hemsida www.sti.fi

Bank
Danske Bank
FI74 8000 1100 5642 45, BIC: DABAFIHH

Nordea
FI66 1555 3000 1169 14, NDEAFIHH

Annställda
generalsekr. Jari Rankinen (045 359 7772)
forskare Timo Eskola
sekreterare Kirsi Kuru

Teologiskt forsknings- och skolningscentrum.

Församlingsbesök, lektioner, bibliotek och läsesal.

Öppet under perioderna kl. 9–19. Undantag i öppettiderna under sommaren, kolla på websidan.

Styrelsens ordförande
verksamhetsledare Tom Säilä, Sley

Medlemsorganisationer
Missionsföreningen Säningsmannen, Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys (Bedjarörelsen i Västra Finland), Finlands ev.luth. Student- o

ch Skolungdomsmission, Radiomissionsorganisationen Budbärarn, Finlands ev.luth. Folkmission, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Finska Bibel-institutet, Sv. Luth. Evangeliföreningen i Finland, Laestadiernas Fridsföreningars Förbund

Finansieras av frivilliga bidrag. Medlemsavgift för understödande medlemmar: 40 €/år (studerande 10 €, kollektiv 100 €). Bokgåvor, understöd och testamenten mottas med tacksamhet.

Insamlingstillstånd i Finland RA/2018/904:
1.1.2019-31.12.2020.

Publicerar den teologiska tidskriften *Iustitia*. Informationsbladet *Hörnstenen (Kulmakivi)* sänds till understödande medlemmar.

ISSN 2243-075X (Print),
ISSN 2243-0768 (Online)

TEOLOGISKA
INSTITUTET I FINLAND
KAJSANIEMIGATAN 13 A
00100 HELSINGFORS



PÄRMBILD: STUDENTER PÅ DOM-
KYRKOTRAPPAN

FOTO: TIMO ESKOLA

BAKBILD: DISKUSSION PÅ HÖSTTER-
MINSÖPPNINGEN

FOTO: TIMO ESKOLA

DU KAN FÖLJA FÖRELÄSNINGARNA PÅ
STI SOM DIREKT SÄNDNING: WWW.STI.FI
- FRAMSIDAN, HÖGRA KANTEN, TRYCK PÅ
"SUORA LÄHETYS"

ELLER EFTERÅT SOM VIDEO:
WWW.STI.FI - FRAMSIDAN TRYCK PÅ
"OHJELMA", LÄNKEN TILL VIDEOEN FINNS
I PROGRAMMET EFTER VARJE ANGIVEN
FÖRELÄSNING